
Thủ bốn

Thủ bốn



A: The cashier.

P: Le caissier.

Thu: Gìn giữ. **Bốn:** Bàn: tiền vốn.

Thủ bốn là người có phận sự giữ tiền của một cơ quan trong Đạo. Các cơ quan đòi gọi Thủ bốn là: Thủ quỹ.

Bàn Cai Quản nhà sở Phước Thiện Chánh tại mỗi Tộc Đạo có một vị Thủ bốn, theo Đạo luật năm Mậu Dần, vị Thủ bốn ấy có phận sự như sau:

1. Thủ bốn lãnh phần việc bút toán và biên bản sổ thu xuất cho Bàn Cai Quản xem xét trong mỗi kỳ nhóm lệ.

Thủ bốn chịu trách cứ về số tiền mình giữ và không đặng phép xuất chi phí nào mà không có Chủ trưởng hay là Phó Chủ trưởng thế quyền chứng kiến.

2. Thủ bốn gìn giữ:

- Sổ thu xuất (thu xuất phải biên hằng ngày và cộng chung mỗi tháng).
- Một cuốn sổ ghi công quả.
- Một cuốn sổ biên tài sản.
- Một cuốn sổ cấp tế những người cô quả, bệnh hoạn, đói khổ, già cả, tật nguyền, góa bụa và quan hôn tang tế.

3. Lúc nào Bàn Cai Quản muốn xem xét thì Thủ bốn phải bày các sổ sách. Bất hạn lúc nào, Chủ trưởng cũng có quyền xem xét sổ sách và tiền bạc.

4. Mỗi kỳ nhóm thường lệ, Thủ bốn phải lược thuật sự quản suất tài chánh cho rõ ràng.