
Kinh Cúng Tứ Thời: Ngũ Nguyên

Ngũ Nguyên (Giọng Nam xuân)

KINH:	GIẢI NGHĨA:
1.Nam mô Nhứt nguyện: Đại Đạo hoằng khai,	Điều Nguyên thứ nhứt: Con mong muốn và quyết tâm hoằng khai nền Đại Đạo.
2.Nhì nguyện: Phổ Độ chúng sanh,	Điều Nguyên thứ hai: Con mong muốn và quyết tâm phổ độ chúng sanh.
3.Tam nguyện: Xá tội đê tử,	Điều nguyện thứ 3, con cầu xin Đức Chí Tôn tha tội cho con.
4.Tứ nguyện: Thiên hạ thái bình,	Điều nguyện thứ 4, con cầu xin cho tất cả mọi người trên cõi trần được sống yên ổn hòa bình.
5.Ngũ nguyện: Thánh Thất an ninh.	Điều nguyện thứ 5, con cầu xin cho tất cả, từ Càn Khôn Vũ Trụ đến con người, cầu xin cho Hội Thánh, đều được an ninh, điều hòa trật tự, tiến hóa tốt đẹp.

(Lạy 3 lạy, mỗi lạy 4 gật, mỗi gật niệm Câu Chú của Thầy).

GIẢI NGHĨA

Ngũ Nguyên: Ngũ là 5, cũng có nghĩa là thứ 5. Cho nên từ ngữ Ngũ Nguyên có 2 nghĩa:

Ngũ Nguyên là 5 câu cầu nguyện, 5 điều nguyện.

Ngũ Nguyên là câu nguyện thứ 5, điều nguyện thứ 5.

Chúng ta nên lưu ý rằng:

2 câu Nguyên đầu, chữ Nguyên có nghĩa là: Mong muốn và quyết tâm thực hiện.

3 câu Nguyên sau, chữ Nguyên có nghĩa là: Cầu nguyện, cầu xin Đức Chí Tôn ban cho.

Nam mô: do tiếng Phạn là Namah phiên âm ra, có nghĩa là: Qui y, qui mạng, chí tâm hướng, tức là quyết chí vâng theo lời Phật dạy, nguyện hiến trọn đời mình cho Đạo pháp. Về sau, từ ngữ Nam mô thường dùng làm tiếng khởi đầu cho câu cầu nguyện.

Câu 1-2: **Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai. Nhì nguyện Phổ Độ chúng sanh.**

GIẢI NGHĨA

Nhứt nguyện: Điều nguyện thứ nhứt, tức là Điều thứ nhứt mà con mong muốn và quyết tâm thực hiện là:

....

Đại Đạo: Nền Đạo lớn, đó là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tức là Đạo Cao Đài.

Hoằng: Rộng lớn.

Hoằng khai: Mở rộng ra.

Nhi nguyện: Nhi nguyện, Điều nguyện thứ hai, tức là Điều thứ nhì mà con mong muốn và quyết tâm thực hiện là...

Phổ Độ: Phổ là bày ra khắp nơi, độ là cứu giúp. Phổ Độ là cứu giúp chúng sanh khắp nơi.

Chúng sanh: Tất cả các loài sanh vật gồm: Thảo mộc, Thú cầm và Nhơn loại.

Trong nghĩa hẹp, chúng sanh là nhơn loại.

Câu nguyện thứ nhất, chúng ta phải hiểu theo lối đảo ngữ thì mới phù hợp với câu nguyện thứ 2:

- Nhất Nguyện: Hoằng khai Đại Đạo,

- Nhì Nguyện: Phổ độ chúng sanh.

Điều Nguyện thứ nhất: Con mong muốn và quyết tâm hoằng khai nền Đại Đạo.

Điều Nguyện thứ hai: Con mong muốn và quyết tâm phổ độ chúng sanh.

"Đức Khổng Tử có nói rằng: "Nhân năng hoằng Đạo, phi Đạo hoằng nhân." Nghĩa là: Người có thể mở rộng Đạo, Đạo không mở rộng người.

Người thì có cái biết mà Đạo thì vô vi. Nhờ cái biết mà người mới làm cho Đạo rộng lớn ra, chớ Đạo tự nó không làm cho người rộng lớn ra được. Bởi vì Đạo lập thành cái cùng cực của người, mà người là cái khí cụ của Đạo, cho nên Đạo và người không lìa bỏ nhau được. Người phải dụng lực làm cho cái Đạo sáng rõ ra. Nếu người không dụng lực, cứ muốn để cho cái Đạo tự nhiên làm cho người ta lên đến chỗ cao minh quảng đại thì không có bao giờ." (Theo Nho giáo của Trần trọng Kim)

■ Muốn hoằng khai nền Đại Đạo của Đức Chí Tôn, chúng ta phải làm sao?

Thiền nghĩ, chúng ta phải thuyết đạo, viết sách báo truyền bá và xiển dương Giáo lý, Triết lý của Đại Đạo, rồi dùng các phương tiện truyền thông đại chúng phổ biến rộng ra như: Báo chí, Truyền thanh, Truyền hình, Băng từ, để cho mọi người đều biết nền Đại Đạo của Đức Chí Tôn, rồi truyền bá từ trong nước ra khắp các nước ngoại quốc, đủ các sắc dân.

■ Muốn Phổ Độ chúng sanh, phải làm sao?

Sự cứu độ phải có 2 mặt: Cứu độ phần xác và cứu độ phần hồn.

- **Cứu độ phần xác** là khi thấy người ta đói thì phải giúp ngay lương thực để cứu đói; khi thấy người ta

bệnh hoạn thì phải giúp thuốc men để cứu bệnh; khi thấy người ta rách rưới nghèo nàn thì phải giúp áo quần, mền chiếu; khi thấy người ta thất vọng đau khổ thì phải đến an ủi khuyên lơn, vv.

- **Cứu độ phần hồn** là phải gieo vào lòng họ một tín ngưỡng chơn chánh, tin tưởng có Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu là 2 Đấng Cha Mẹ chung thiêng liêng của toàn chúng sanh, tin tưởng mỗi người đều có một Linh hồn bất diệt do Đức Chí Tôn ban cho, tin tưởng có Luân hồi quả báo để lo làm lành lánh dữ, tu thân, lập đức bồi công, giải quả tiền khiên, tiêu trừ nghiệp chướng, để sau khi chết, Linh hồn nhẹ nhàng siêu thăng lên cõi Thiêng liêng Hằng sống. Ngoài ra còn phải lo làm Đám tang cho người chết, giúp đỡ tang gia trong công việc tần liệm, tế lễ và an táng, lo cầu siêu, tụng kinh cầu nguyện cho linh hồn người chết được siêu thăng.

Câu 3: **Tam nguyện xá tội đệ tử.**

GIẢI NGHĨA

Tam nguyện: Điều cầu nguyện thứ 3, tức là điều thứ 3 mà con mong muốn cầu xin là:

Xá tội: Tha tội, không trách phạt nữa.

Đệ tử: Học trò. Đức Chí Tôn giảng cơ dạy Đạo, xưng mình là Thầy, gọi các tín đồ là môn đệ, và các tín đồ xưng mình là Đệ tử.

Câu 3: Điều nguyện thứ 3, con cầu xin Đức Chí Tôn tha tội cho con.

Làm người nơi cõi trần, mang nặng xác thịt với Thất tình Lục dục, nên không thể tránh được những lầm lỗi trong kiếp sống. Điều quan trọng là phải biết suy nghĩ, và luôn luôn tự xét mình, nhận thấy có lỗi thì ăn năn hối cải, quyết không tái phạm nữa. Lúc đó, Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng liêng sẵn sàng tha thứ các tội đã qua của mình.

Câu 4: **Tứ nguyện thiên hạ thái bình.**

GIẢI NGHĨA

Tứ nguyện: Điều cầu nguyện thứ 4, tức là điều thứ 4 mà con mong muốn cầu xin là... ..

Thiên hạ: Dưới Trời, chỉ Nhơn loại. Thiên thượng là Ông Trời ở bên trên, Thiên hạ là Nhơn loại ở bên dưới. Con người đứng giữa Trời và Đất, thuộc hàng Tam Tài, được gọi là Tiểu Thiên Địa, cho nên nếu con người biết lo tu hành thì sẽ tấn hóa lên hàng Tiên Phật.

Thái bình: Thái là rất, bình là yên ổn. Thái bình là rất yên ổn, không có loạn lạc hay giặc giã xảy ra.

Câu 4: Điều nguyện thứ 4, con cầu xin cho tất cả mọi người trên cõi trần được sống yên ổn hòa bình.

Câu 5: **Ngũ nguyện Thánh Thất an ninh.**

GIẢI NGHĨA

Ngũ nguyện: Điều cầu nguyện thứ 5.

An ninh: Yên ổn và trật tự, các sinh hoạt đều hòa hợp tốt đẹp.

Thánh Thất: Nghĩa thông thường, Thánh Thất là cái nhà thờ Đức Chí Tôn và các Đấng Thần Thánh Tiên Phật.

Nếu chúng ta hiểu nghĩa chữ "Thánh Thất" vồn vẹn như trên thì điều cầu nguyện thứ 5 của chúng ta có phần hẹp hòi ích kỷ. Vả lại khi cúng Đức Phật Mẫu nơi Điện Thờ Phật Mẫu, chúng ta vẫn đọc câu Ngũ nguyện này là: "Ngũ nguyện Thánh Thất an ninh.", chớ Hội Thánh đâu có sửa lại là: "Ngũ nguyện Điện Thờ an ninh."!

Điều đó chứng tỏ rằng, chúng ta cần phải hiểu nghĩa chữ "Thánh Thất" một cách rộng rãi bao quát hơn nữa.

Bởi vì Thánh Thất gồm 3 Đài: Bát Quái Đài, Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài, trong đó bao gồm toàn cả Càn Khôn Vũ Trụ và Vạn linh. Do đó, chúng ta phải hiểu Thánh Thất là toàn cả, từ cái thật nhỏ cho đến cái thật lớn, cái nhỏ là bản thân con người, cái lớn là toàn thể vũ trụ, bao gồm Thượng Đế và Vạn linh.

Bản thân của mỗi người chúng ta cần phải an ninh. Chúng ta đang tiến bước trên đường tu, chúng ta hằng hoài vọng an ninh hơn ai hết. Nếu chúng ta sa vào tửu nhục thì lục phủ ngũ tạng đều mất an ninh, nếu mê đắm vào sắc dục thì thân thể mất an ninh.

Càn Khôn Vũ Trụ cần phải được an ninh để vận chuyển điều hòa trật tự.

Đức Chí Tôn nắm quyền pháp để vận chuyển các quả Địa cầu, Nhật, Nguyệt, Tinh, quay vòng tròn, lên xuống qua lại nhịp nhàng ăn khớp nhau, không bao giờ va chạm. Nếu Vũ Trụ mất an ninh thì sẽ có một cuộc sụp đổ vĩ đại, một cuộc đại tận thế sẽ xảy đến cho Càn Khôn Vũ Trụ.

Vạn linh cũng cần được an ninh để tiến hóa điều hòa tốt đẹp trên con đường đi đến tận thiện tận mỹ, trở về hiệp nhập vào Khối Đại Linh quang của Chí Tôn Thượng Đế.

Hội Thánh cũng cần được an ninh, điều hòa trật tự thì mới có thể phát triển nền Đạo, thực hiện nhiệm vụ cao quý tận độ chúng sanh, chuyển đời Hạ Ngươn điêu tàn sang đời Thượng Ngươn Thánh đức.

Như vậy, an ninh là nhu cầu thiết yếu cho mọi người, mọi giới, mọi lãnh vực.

Câu 5: Điều nguyện thứ 5, con cầu xin cho tất cả, từ Càn Khôn Vũ Trụ đến con người, cầu xin cho Hội Thánh, đều được an ninh, điều hòa trật tự, tiến hóa tốt đẹp.

Chúng ta cũng cần tìm hiểu, Tại sao Đức Chí Tôn ban cho chúng ta 5 Câu Nguyện, mà không phải là 4 Câu hay 6 Câu Nguyện?

Bởi vì với 5 Câu Nguyện này, Đức Chí Tôn có ý dạy chúng ta thực hành trọn vẹn Tam Lập: Lập Đức, Lập Công, Lập Ngôn.

Trong Lập Công có: Công phu, Công quả, Công trình.

■ **Nhứt nguyện Đại Đạo hoàng khai:** Muốn hoàng khai nền Đại Đạo thì phải thuyết giảng giáo lý, viết kinh sách, báo chí, truyền bá cho mọi người biết nền Đại Đạo của Đức Chí Tôn để nhơn sanh giác ngộ tu hành. Đó là Lập Ngôn.

■ **Nhì nguyện Phổ Độ chúng sanh:** Đó là Công quả.

■ **Tam nguyện Xá tội đê tử:** Muốn được Đức Chí Tôn xá tội thì chúng ta phải lập hạnh giữ gìn giới luật tu hành một cách nghiêm chỉnh để chúng ta không gây thêm ra tội lỗi mới. Đó là Công trình.

■ **Tứ nguyện Thiên hạ thái bình:** Chúng ta phải cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng liêng ban ơn huệ cho thế giới được hòa bình, nhơn sanh an lạc. Đó là Công phu.

■ **Ngũ nguyện Thánh Thất an ninh:** Muốn được an ninh, chúng ta phải hành động thế nào cho hợp lòng người, thuận Đạo Trời, để nương theo đó mà đồng tiến hóa cùng Vạn linh trong Càn Khôn Vũ Trụ. Đó là Lập Đức.

Mỗi ngày, chúng ta cúng Đức Chí Tôn, chúng ta đều đọc 5 lời nguyện, là để chúng ta luôn luôn ghi nhớ mà thực hành hằng ngày, để linh hồn chúng ta càng lúc càng tiến hóa, chớ không phải đọc suông, xong thời cúng thì quên hết, như thế chẳng hữu ích gì cho một thời cúng của chúng ta.